

Het kan groener



(de hoopvolle versie van ‘Het moet anders!’)

Als we niet anders gaan leven,
richten we de aarde te gronde.
Het moet anders, het kan groener -
maar kan het ook met pretlichtjes in de ogen?

Vier bijeenkomsten in november 2019
Bethelkerk | De Hoeksteen | De Ark | De Open Hof

Oproep tot omkeer

*“Binnenkort vergaat de wereld.
Bekeer je dus, voordat het te laat is.”*

Als kerken of sektes dat roepen, bedoelen ze meestal dat je hun geloof moet aannemen om gered te worden terwijl de rest van de wereld verloren gaat. **Dat is niet wat wij hier bedoelen.**

We willen niet de bofkonten zijn die gered worden terwijl de aarde ten onder gaat: we willen eraan bijdragen dat de aarde een plek blijft waar mensen kunnen wonen te midden van al het andere leven. We willen, zoals politici soms zeggen, deze aarde als een kostbaar geschenk doorgeven aan volgende generaties.

We willen, we willen – maar dat kan alleen als we veel dingen anders gaan doen. In religieuze taal heet dat ‘bekering’ of omkeer. Breken met gewoontes. Nieuwe leefregels gaan volgen en daar plezier in krijgen. Enthousiasme opbrengen voor een duurzame toekomst.

Overheden moeten daar veel aan doen, maar dat heeft alleen kans van slagen als er draagvlak is onder de mensen. Zolang wijzelf geen knop omzetten, kunnen overheden duwen en trekken wat ze willen, maar veel zal het dan niet helpen.

Als kerken zijn we niet per se voorlopers in klimaatzaken. We zijn wél een maatschappelijke beweging dichtbij de grond. We horen dat veel mensen maar weinig vertrouwen hebben in maatregelen van bovenaf. We zien dat veel mensen denken: het zal mijn tijd nog wel duren.

Hier, dichtbij het grondvlak, kan de verandering beginnen. Liefst recht vanuit het hart, met vrolijkheid en vuur. Je aandeel nemen in de grootste reddingsoperatie aller tijden: wie zou dat niet willen?

Zondagmiddag 10 november

Groene Theologie

Trees van Montfoort is theologe, onderzoeker, journaliste en communicatieadviseur. Ze was o.a. programmamaker bij KRO en HUMAN en ze is ook nog dominee. Ze noemt zich ecotheoloog en publiceerde eerder dit jaar het boek 'Groene Theologie'. Aan haar de vraag: wat is er misgegaan met het christelijk mensbeeld en wereldbeeld, dat we er zo'n puinhoop van hebben gemaakt. Maar ook: wat gaat ons helpen om het van binnenuit, met plezier en bezieling beter te gaan doen?

DE ARK, OLIJFGAARDE 12 TE HENDRIK-IDO-AMBACHT, AANVANG 15:00 UUR

Woensdag 13 november

Kleding en voedsel

Onze consumptie heeft een enorme impact op het milieu en op het arme deel van de wereldbevolking. Zijn er leuke, aangename, sportieve manieren om ons winkelgedrag te vergroenen? Ja dus! Duurzaam eten, je duurzaam kleden - we laten ondernemers en ervaringsdeskundigen aan het woord en laten ook beelden zien. Als het lukt, serveren we duurzaam en circulair geproduceerde bitterballen.

DE OPEN HOF, SCHILDMANSTRAAT 72, HENDRIK-IDO-AMBACHT, AANVANG 20:00 UUR

Woensdag 20 november

Energie en water

We hebben in onze directe omgeving mensen gevonden die zich intensief bezig houden met de energietransitie: de omschakeling in ons dagelijks leven van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Denk aan Zon op Ambacht en aan projecten om huishoudens minder afhankelijk te maken van aardgas. Ook hebben we mensen in ons midden die betrokken zijn bij het terugdringen van 'plastic soep' uit onze eigen rivieren, zodat het niet meer naar zee stroomt. Deze lokale experts en activisten laten we graag aan het woord: dan komt het dichtbij. We willen graag van hen weten op wat voor manieren 'gewone mensen' deelnemers kunnen worden in hun beweging.

DE HOEKSTEEN, THORBECKELAAN 2 TE ZWIJNDRECHT, AANVANG 20:00 UUR

Woensdag 27 november

Predikanten aan het woord

Zoals we inmiddels al jaren gewend zijn, houden de predikanten die dit project georganiseerd hebben, op de laatste avond elk een vijf-minuten-betooog over één aspect van het grote thema. Welke aspecten dat worden, bepalen we pas kort van tevoren, zodat we kunnen inspelen op vragen die we horen in de wandelgangen bij de vorige bijeenkomsten.

Na de statements van de predikanten kun je kiezen met wie van hen je nog even verder wilt praten over het betreffende thema. We besluiten vervolgens het project met een glaasje wijn of sap.

BETHELKERK, ROTTERDAMSEWEG 73 ZWIJNDRECHT, AANVANG 20:00 UUR

Wie zijn wij?

De vier betrokken kerken maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor het zevende jaar op rij maken de predikanten van deze kerken samen een programma rond een actueel maatschappelijk onderwerp. In hun pastorale werk horen zij als vertrouwenspersonen wat mensen bezig houdt en zoeken zij samenwerking met tal van instanties en vrijwilligers in het belang van een herbergzaam maatschappelijk klimaat.

Praktische informatie

De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. De vier avonden zijn elk los te bezoeken. Aan het einde van elke avond is er wel gelegenheid om een vrijwillige gift te geven als u het programma hebt gewaardeerd. De organisatoren hopen op die manier een gedeelte van de kosten te kunnen terugwinnen.

De Open Hof
078-6813809

Bethelkerk
078-6128868

De Hoeksteen
078-6122065

De Ark
078-6820648

Voor inlichtingen over dit project: 06-41204097 (Marianne Kik)